

Cabaretier van de burgerlijke stand

Jelle Kuiper trouwt stellen in zijn show 'Trouw' en legt uit waarom zij ja zegt

Jelle Kuiper is cabaretier en trouwambtenaar. Omdat ie beide beroepen zo leuk vindt, besloot hij ze te combineren in de cabaretshow 'Trouw' waarin koppels hun boterbriefje kunnen halen. Ook schreef Kuiper het boek 'Hoe Zegt Ze Ja!', waarin in negen stappen wordt uitgelegd hoe een vrouw het beste ten huwelijk gevraagd kan worden.

Jelle, waar komt die fascinatie voor het trouwen vandaan?

Een jaar of drie geleden zat ik bij de voltrekking van een huwelijk en dacht: jeeje dit kan toch wel met een beetje meer humor. Ik besloot daarom zelf trouwambtenaar te worden. De gesprekken die ik voor de huwelijksvoltrekking heb, waren zo ontzettend leuk dat ik ze in mijn show heb opgenomen. Vervolgens was de stap naar een huwelijk voltrekken in diezelfde show snel gemaakt.

Het is dus geen act, dat trouwen in je show?

Exact. Ik heb nu vijf try-outs gehad waarin daadwerkelijk getrouwd werd. Er hebben zich inmiddels dertig stellen aangemeld en zoek er nog vijf.

Wie gaat er nou trouwen tijdens zo'n voorstelling?

Voornamelijk stellen die al wat langer bij elkaar zijn, net een kind hebben en eigenlijk al eerder hadden willen trouwen, maar bij wie het er simpelweg niet van gekomen is. Ze willen wel een leuk trouwfeest, maar liever niet op de traditionele manier.

Hoe gaat het in z'n werk?

Voor de pauze doe ik mijn cabaretvoorstelling. Het bruidspaar zit



Jelle Kuiper: Er wordt nogal eens een traantje weggepinkt.

in hun gewone kloffe in de zaal tussen familie en vrienden te luisteren. Na de pauze heb ik mijn toga aan en het bruidspaar de 'trouwkleeding' en wordt er getrouwd. De 'voorstelling' na de pauze is dus op maat geschreven. **Hoe reageert het publiek dat helemaal niks met het paar te maken heeft?**

Ondanks het feit dat ze het paar niet kennen, krijgen ze toch een

brok in hun keel en gaan ze mee in de emotie van de voltrekking van het huwelijk. Er wordt nogal eens een traantje weggepinkt.

Dan over het boek. Waarom niet de titel 'Hoe Zegt Hij Ja'?
Ik heb inmiddels al zo'n honderdvijftig huwelijken gesloten. Elke keer als een stel gaat trouwen, vraag ik wie wie ten huwelijk heeft gevraagd en dat blijkt toch meestal de man te zijn.

Hoe kan dat toch?

In het boek staat een interviewje met Cisca Dresselhuys, die op die vraag antwoord geeft door te zeggen dat het huwelijk toch een ouderwetse instelling is met klassieke tradities.

Je komt al in hoofdstuk één op de proppen met een echtscheidingsexpert.

Ja, ik dacht dat dat wel leuk was om mee te beginnen. Mannen

twijfelen toch zo vaak of ze wel of niet moeten trouwen. De expert geeft handige tips over huwelijkse voorwaarden enzovoort. De boodschap is: bezint eer ge begint. Als de lezer dat hoofdstuk heeft overleefd, dan kan ie het stappenplan volgen naar het aanzoek.

Ben jij getrouwd?

Nee, het komt er nog wel van, maar ik zou dan zelf zo graag de trouwambtenaar zijn.

De aanzoek do's

1 Bereid een tekstje voor waarin je uitlegt waarom je zo graag met haar wilt trouwen.

2 Vraag toestemming aan haar vader, vindt ze leuk.

3 Zorg dat je tijdens het aanzoek een cadeau(tje) hebt. Hoelt niet per se een ring te zijn, kan ook een kaartje voor Doe Maar zijn.

De aanzoek don'ts

1 Niet te veel voorbereiden, hou het een beetje luchtig.

2 Doe geen aanzoek vlak na de seks, dat is te gemakkelijk.

3 Een don't voor haar: Ga vlak na het aanzoek niet uren met je moeder en vriendinnen bellen. Dat vindt hij niet leuk.

Crak trouwen jij jelle in de show? Kijk op www.12trouwen.nl. Donderdag is de première van 'Trouw' vanaf 20 september bij 'Hoe Zegt Ze Ja' in de winkels.

