

# Lachend Trouwen

Eerst grappen maken over trouwen, dan een stel uit het publiek in de echt verbinden. Dat doet cabaretier en huwelijksambtenaar Jelle Kuiper in *Trouw!*: 'Ik had zo mijn twijfels toen een man voor de vijfde keer voor het altaar stond'.

TEKST EDNE DRAGT

Voor de garantie 'tot de dood ons scheidt' durft geen enkele ambtenaar van de burgerlijke stand zijn hand nog zonder aarzeling in het vuur te steken. Dus er mag best wat meer gelachen, gegierd, en gebruid worden tijdens de stap in het wankele doch immer aanlokkelijke huwelijksbondeltje, vindt Jelle Kuiper. In zijn theatershow *Trouw!*, bespreekt de cabaretier en huwelijksambtenaar de allesbepalende keuzes van het leven; het huwelijk, trouw, ontrouw, en kinderen. Tijdens de voorstelling vertelt Jelle over de hilarische voorgesprekken. "Ik vraag altijd waarom de tortelduifjes hét voor elkaar zijn. Een vrouw zwijmelde: 'Hij is zo knap, sportief en ook nog een geweldige vaderfiguur!' Toen de aanstaande bruidegom aan de beurt was wist hij niks te bedenken. Pijnlijk! Het huwelijk is uitgesteld, maar uiteindelijk is ook dit broze koppel in de echt verbonden." Jelle had ook zo zijn twijfels

## Trouw!

• Bellevue  
• 18, 19 en 20 september  
• 20.30  
• [www.leruk-trouwen.nl](http://www.leruk-trouwen.nl)

€ 13,-



Foto: Erwin de Koning

**'Ik wou eigenlijk met haar zus, maar ja...'**

bij een man die voor de vijfde keer voor het altaar verscheen. En ook de zin: "Ik wou eigenlijk met haar zus, maar ja," kreeg Jelle ooit toegesproken toen een onwetende bruid het toilet bezocht.

## Lachen, gieren, smullen

Naast dijenkletsen kun je in de zaal ook één en ander opsteken van de liefdesexpert. Zo tipt hij: "Veel mannen vragen hun lief op de laatste dag van de vakantie. Dat kan handiger: vraag het de eerste dag, dan ben je verzekerd van een topvakantie." Nadat Jelle zijn overpeinzingen over trouw en 'ik ook van jou' met het publiek heeft gedeeld is het zover. Er wordt live en voor het echte getrouwd. Zelfs Jelle hield het niet droog tijdens de eerste show in Roelofarendsveen. "Het zag er zo mooi uit toen de bruid van achteruit de theaterzaal door haar vader naar het podium werd getrouwd." Dat is dus niet alleen lachen en gieren maar ook smullen bij het huwelijk van mensen die je niet eens kent. Houd Jelle in de gaten want "Wie weet komt er volgend jaar een show waarin je live kunt scheiden!"

## WEETJES

• Jelle trouwt in elke gemeente.  
• Geen luchtballon als je haar vraagt!

## 4 redenen om te gaan

### Gluren

De kans om een sensationeel kijkje te nemen bij het huwelijk van een wildvreemde.

### Reflectie

Hoe trouw ben ik nou? Reflectiemomentje voor je eigen relatie.

### Voorpret

Dofle voorpret voor als je zelf niet gevraagd bent of volgende week in het bootje stapt.

### Party

Hét moment om de moten van je galajurk/smoking te slaan, dresscode: PARRTY!

### Waarom niet

Ma dit feestje wepeltk overmijn je in schieding ligt.

